

Varför kommer inte pappa hem?

Paul Salo föddes och växte upp i Kovjoki by, dåvarande Nykarleby landskommun. Barndomstiden kom att präglas av brist och oro, då han var fyra år fick pappan inkallelseorder till fronten och vinterkriget.

Paul Salo har nu tecknat ned minnen och dagboksanteckningar i form av en bok på 152 sidor, "Mitt liv som barn i krigets skugga". Med boken har han också fått behandla de traumatiska minnen som lämnat från barn- och ungdomstiden.

– Gång efter gång frågade Ingmar när pappa skulle komma hem. Han ville ju som förr sitta i hans famn innan han somnade på kvällen, skriver Paul Salo som bokens Ingmar.

Pappa kom hem från vinterkriget och hann bygga ett nytt eget hem åt familjen innan ny inkallelseorder kom. Mamman måste klara vardagen med sina barn. Missväxt och frost hade tagit det bästa av skörden, de två korna stod i sin på grund av höbrist, och bokens Ingmar undrar återkommande hur mamma orkade och klarade av att försörja familjen.

Pappa fick permission lagom till höbärgningen, och följande vinter räddades tack vare pappas permission och bra väder.

Men en händelse vid fronten skulle göra att familjens liv förändrades totalt. Pappans lastbilskolonn råkade ut för flygbombning och han slungades 40 meter från lastflaket mot träd och stenar. Han ådrog sig en svår skallskada med åtföljande sjukhusvistelse och invaliditet. Pappan kom så småningom hem, men helt förändrad. Barnen måste hela tiden akta sig för att inte göra honom upprörd, och familjen måste klara sig utan en frisk pappas fullödiga arbetsinsats.



Ett avgörande skede inträffar när pappan lyckas övertala bybor att teckna borgen så att han kunde bygga ett hönshus. Ingmar följde med pappan när han gick runt i gårdarna och begärde borgen. Pappan blev så trött av den vandringen att han svimmade på hemvägen.

Ägg gav god inkomst, samtidigt också mat åt familjen. Ingmar började i skola, och kom att tillbringa somrar hos farföräldrarna i Korteshjärvi. Trots språkförbistring de första tiderna minns han dessa vistelser med värme. Med farfar och farmor fick Ingmar också följa med till andliga möten, och han skriver att somrarna med farfar och farmor gav lugn och harmoni i hans liv.

Ingmar brottades länge med sin skräck för ryssen och för kriget, det som förstört pappans och familjens liv. I minnet återkom han ofta till barndomstiden med en frisk pappa.

Paul Salos bok är ett viktigt dokument över en svår tid i vårt lands historia. Otaliga böcker beskriver livet vid fronten och krigshändelserna, medan hemmafrontens liv och umbäranden fått betydligt mindre uppmärksamhet.

BERTEL WIDJESKOG