

## Skrivet om *Jesusberättelsen –fiktion eller verklighet?*

**Anders Sjöberg**, författare, teol.lic och bibellärare, f.d. verksamhets ledare för EFS:

”Den här boken behövs. Idag ifrågasätt ofta evangeliernas historiska trovärdighet av kritiska forskare och författare. Därför behövs litteratur med väl underbyggd argumentation som ger sakskäl för att läsa evangelierna både som berättelse och historia. Det gör denna bok på ett föredömligt sätt. Därför köp den och läs den!”

**Carl-Erik Sahlberg**, direktor vid S:ta Klara kyrka, författare:

"Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet" är en av de bästa apologetiska böcker jag läst när man för dagens människor ska försöka förklara varför man tror, att detta med Jesus verkligen har hänt och vad det i så fall betyder för den enskilda människan idag. Här kombineras och inflätas grundlig bibelkännedom, stor teologisk kunskap och bred beläsenhet i modern apologetisk litteratur.”

**Håkan Arelius**, recension i tidningen Dagen

”Den här boken riskerar att bli kvar i bokhandeln som "en sådan där Jesusbok". Det vore illa. Stapla den i stället på disken, bokhandlare, och prångla ut den till varenda kund! Ty detta är en annorlunda bok om Jesus, väl lämpad att sätta i händerna på den som läst Jonas Gardell. Den är imponerande lärd, men ändå opretentiös och tillgänglig. Såväl nybörjaren som den vane bibelläsaren kan ta till sig den i hängmattan. Den förtjänar att bli stapelvara på varje bibelskola och ha en plats i varje svensk bokhylla.

Boris Salo må vara pastor i lutherska kyrkan i Finland, men han går omkring där i Galiléen och Judéen det första århundradet och talar med varenda bonde, spetälsk och farisé. Vi får se Jesus genom deras ögon, och han blir som ny. Boken ger också en tänkvärd bild av kvinnans ställning vid den här tiden. Ingen annan rörelse har skrivit på det här sättet om sin ledare, påstår Salo, och leder det sedan i bevis. Boken handlar också om Nya testamentets trovärdighet, ner till minsta kommatecken ibland. Ändå är den bitvis spännande som en deckare. Vi får veta varför Nya testamentet ser ut som det gör, och ges därtill en genomgång av skrifter som inte kom med och varför. Visst kan det vara till viss hjälp om läsaren gillar lite "vetenskapligheter", men det är inget krav. När Salo någon enstaka gång hemfaller åt akademisk petighet kan man ta sig en lur i hängmattan och bläddra fram en sida eller två.”

**Eskil Hofverberg**, präst vid kyrkans självårdscentrum i Göteborg, föreläsare:

”Kan vi lita på berättelserna om Jesus i evangelierna? På ett fokuserat och för läsaren lättillgängligt sätt belyser Salo i boken "Jesusberättelsen" frågorna om trovärdigheten i bibeltexterna om Jesus. Lokalfärg, vittnespsykologi, kriterier på författarna, urvalet av bibelböcker, handskrifter och utombibliska vittnesbörd. Utifrån det solida materialet presenterar Salo så "den törnekrönte Kungen" och uppståndne Herren, Jesus. Att fördjupa sig i boken "Jesusberättelsen" är för den kyrkanställda berikande fortbildning och för lekmannen i församlingen ett kunskapslyft. Alla borde kunna läsa den - också sökaren.”

**Håkan Nitovuori**, recension i Korsets budskap:

”Boris Salo har en förmåga att popularisera svåra teologiska frågor utan att bli populistisk. Hans enkla och tydliga framställning i ämnen som kräver en grundlig teologisk kunskap görs lättillgänglig för den som saknar sådana bakgrundskunskaper. Därför gläds man över att boken *Jesusberättelsen –fiktion eller verklighet?* utkommit!

**Leif Eriksson**, recension i Sändebudet:

”Salo samlar och sammanfattar på ett övertygande sätt många fakta om Markusevangelits tillkomst och innehåll. Frågor bör tas på allvar och de som ställer dem bör få svar.”

**Per Stenberg**, recension i Kummin

”Boris Salo lyckas med balansgången mellan att ge svar på många av vår tids invändningar mot evangeliernas Jesus samtidigt som boken inte blir så späckad med invecklade tankemönster. En bok vi varmt rekommenderar.”