

Den i Finland välkände prästen, bibelteologen och författaren Boris Salo har fått sin bok *Jesusberättelsen – fiktion eller verklighet?* utgiven på Semnos förlag, i samverkan med Vibosa (2:a kompletterade och reviderade upplagan). Den är tillägnad "alla som fört Jesusberättelsen vidare" och anses höra till de bästa inom sin genre. Boken passar utmärkt ihop med Stefan Gustavssons apologetiska böcker. Salo förklarar ordet "evangelium" och utgår från Markusevangeliet och dess relation till Petrus. Sedan behandlar han de inre vittnesbörderna, bl.a. med lärjungarna som främsta vittnen, skildringens realism och jordnärhet, den judiska kontexten och budskapets anstötlighet. Som exempel på yttre vittnesbörd nämner Salo icke-kanoniska evangelier och apokryfer, gnostiska skrifter, med deras dualism materiellt-andligt, kropp-själ osv., och andra historiska, främst romerska, källor. Det är sällsynt att en bibelteologisk skrift ger så många exempel på utombibliska skrifter som på något sätt omnämner Jesus och de första kristna. Bokens avslutande del skildrar Jesus som "kung med törnekrona". Den ger en översikt över Jesu personhistoria och en skildring av honom som person och av hans gudomliga anspråk. Utifrån evangeliernas skildringar lyfter förf. fram bevis för Jesu uppståndelse och dennas konsekvenser. Salos framställning om bibelsynen är balanserad och nyanserad. Tänkvärt och aktuellt är det som förf. skriver i avsnittet "Nya tankebanor och handlingsmönster", där han lyfter fram tjugo områden där Jesus varit helt avgörande för vår syn på människan och livet.

Som kristen blir man glad av att läsa en bok som denna med dess rikedom av aspekter och tankar. Och glädje behövs i kampen för Guds rike i denna tid!

David Termén (Kristen Fostran nr 3/2016)