

**Innehållet i boken** är verkligen tankvärt och tänkvärt och kryddat med mycket humor, men också med allvar. Man känner igen sig, skrattar och funderar över det egna livet mer än en gång. Här några citat från olika relationer:

"Barn behöver få veta att de är mer älskade än de kan förstå, men att världen inte snurrar runt dem", "I relationer behövs tre egenskaper: tålmod, mera tålmod, oändligt tålmod", "Vi växer inte tillsammans om vi inte växer var för sig. Vackrast är det förhållande där det finns rum för båda att växa", "Ju äldre jag blir desto mer lär jag mig att lyssna på människor som inte säger så mycket", "Hemligheter är farligare för ett förhållande än oenigheter", "Att göra det rätta och kärleksfulla är vägen till lycka", "Kärlek vid första ögonkastet är lätt att förstå. Det är när två människor har sett på varandra under ett helt liv som det blir ett mirakel".

Boris Salos tankebok är läsvärd och det bästa är om man läser den tillsammans med någon annan.

HV



## Tankvärt och tänkvärt

**Boris Salo från Jakobstad** är en flitig författare och ett femtontal böcker har kommit från hans penna, två tillsammans med hustrun Vivian. Han behandlar flera ämnen i sina böcker, men frågan om relationer är ett genomgående tema, relationen till Gud, till nästan i samhälle och äktenskap och relationen till det egna jaget.

I boken *Tankvärt & tänkvärt*, utgiven på ViBoSa 2015 har han samlat anekdoter, aforismer, citat, vitsar och berättelser under spännande rubriker som Hemma tillsammans, Kärlek, Skratta tillsammans, Självbild, Ledarskap, Hon & han, Mänskligare och Vi blir äldre. Materialet kommer från egna anteckningar, men han har också inspirerats bland annat av Roberth Johanssons *Humor i helgade hyddor*. Illustrationerna är gjorda av Ann-Helen Örn-Johansson och Jonathan Salo.