

# Skildrar barnet under krigen

Vad är krig egentligen? Och varför kommer pappa inte hem? Ågorna var många barnen i krigets land. Nu finns ett barns upplevelser i bokform.

**CARLEBY.** Paul Salo växte upp i Kovjoki, Nykarleby under vinterkriget och fortsättningskriget. Han visste inte att det räckte länge innan han skulle veta vad "krig" egentligen var för något. Och när han i ett senare skede såg ett tåg fullt med soldater åka väg till fronten trodde han att det skulle vara bebar att pappan skulle få komma hem.

Paul var mycket som skolbarnet som inte förstod av kriget och det som var mycket som de vuxna aldrig förstått. Nu har han skrivit ner sina minnen från vinterkriget och fortsättningskriget i boken "Mitt liv som barn i krigets skugga".

Jag har alltid skrivit mycket och har flera dagböcker fulla med text. Jag har också berättat mycket om mina upplevelser från krigsåren för min och barnbarn. Det var faktiskt min dotter som slutligen sade att jag skulle skriva en bok, och så blev det. Nu är 81-åriga Paul Salo som säger att han har ett mycket bra minne vilket hjälper till till stor hjälp under åren.

**PAUL SALO** har berättandet varit hans liv. Han vill bearbeta de tunga åren. Han vill väcka tankar hos vuxna för att lyfta fram hur viktigt det är att förstå barnet. Krig finns på många håll i världen, och det är inte så länge sedan vi hade krig i vårt land. I dag är det i stället många invandrare som kommer till Sverige med krigsupplevelser i bagaget. Många inslagna kring kriget är univertella. Det första minnet är från då han



Paul Salo har gett ut boken "Mitt liv som barn i krigets skugga" där han skrivit ner sina minnen från vinterkriget och fortsättningskriget. FOTO: DARIA GATSKA

senare fick familjen höra om kriget. Paul visste inte vad det innebar, men han minns att stämningen där hemma blev konstig.

Mamma grät i smyg och pappa var orolig eftersom han inte visste vart han skulle skickas.

– Jag minns att jag var orolig, men också väldigt nyfiken och kom med en massa frågor som min mamma hade svårt att svara på.

Paul säger att trots att det var tungt att vara barn under krigsåren skulle han inte byta mot att vara barn i dag. I boken skildrar han också lekarna man lekte som barn och allt annat

och en bra sammanhållning i byn, säger han.

**HAN MINNS ÄVEN** sin far med kärlek, trots att han samtidigt säger att kriget på sätt och vis fortsatte sedan fadern kom hem. Fadern var nämligen hundra procent hjärninvalid. Han hade fått en skada som gjorde att han befann sig på en 12-åringars känslostadium.

De sex syskonen fick snabbt lära sig vad de inte fick säga och göra, allt för att inte göra pappa arg eftersom han lätt blev våldsam. Barnen var emellanåt livrädda för sin far.

pappan var innan han blev invalid. Nu måste syskonen hjälpa till mer än förr hemma och Paul Salo fick från 13-årsåldern börja jobba för en bonde i trakten.

– På sätt och vis är den här boken ett avslut för mig. Men samtidigt kanske inte, för jag har mycket mer att berätta, säger Paul Salo med ett litet leende.

Boken ges ut på brorsonen Boris Salos förlag Vibasa i Nykarleby. Boris Salo tycker att en sådan här bok fyller ett tomrum och kan med fördel läsas tillsammans av en äldre och en yngre generation.

## Paul Salo

- Född 1935 och uppvuxen i Kovjoki.
- Var gift med Kristinestadsbon Ingrid f. Westerback, som dog för fyra år sedan.
- Har två döttrar och en son, barnbarn och barnbarnsbarn.
- Har jobbat som murare och som byggföretagare.
- Bor i Nykarleby, har bott i Petsmo och Munsala.
- Har sommarstuga i Kristinestad.
- Aktuell med boken "Mitt liv som barn i krigets skugga".

**"Jag minns att jag var orolig, men också väldigt nyfiken och kom med en massa frågor som min mamma hade svårt att svara på."**

kvinnornas roll. Men barnens upplevelser har sällan skildrats. Därför är det här en viktig bok som jag hoppas att även skolorna skulle kunna använda sig av. Tanken har hela tiden varit att boken skulle ges ut i samband med Finlands 100-årsjubileum, eftersom den skildrar en del av vårt lands historia.

Under Spotlight-evenemanget i kväll signerar Paul Salo böcker i Allkristen bokhandeln i Karleby. Även Boris Salo signerar sin nya bok "Den tomma ramen".

**Katja Nyman**