

Andaktsbok

Boris Salo

Vibosa 2015



Alltid lika produktive **Boris Salo** utkom under andra hälften av 2015 med en andaktsbok med namnet "Andaktsbok" och underrubriken "Färdkost för dagen, vägledning för livet". Upplägget är intressant och annorlunda.

För varje söndag i kyrkoåret finns en andakt med start i och med kyrkoårets början i advent och slut i och med domsöndagen. Salo motiverar upplägget med att kyrkoåret är församlingens skydd mot predikantens älsklingstankar. Kyrkoårets texter och temata tvingar en predikant att se på det kristna budskapet från flera håll.

Att Salo själv verkligen försöker göra så kommer fram i andakternas rubriker. "Jesus är bäst", "Utan facit", "Blev du mätt", "Trångt men rymligt" är några exempel.

Förutom söndagarnas andakter finns också för varje veckodag ett digert material för andlig vägledning. Det kan vara en tanke att fundera över eller någon form av bibelstudium. Dessutom finns för varje vecka en text att memorera. Salo skriver att bibelordet öppnar sig ur olika synvinklar då man bär det med sig under en längre tid. Memorering är bra hjärngymnastik!

Boris Salo vill skapa en varierande text i sin bok. Han skriver: "Gud talar till oss på olika sätt beroende på vår personlighet. Några är inriktade på tanke och intellekt, andra på handling, någon på intuition och spontanitet. Därför är texten ibland undervisande, ibland själavårdande och ibland apologetisk, dvs vill visa på trovärdigheten i budskapet om Jesus från Nasaret. Målsättningen är att tron får bli vardag, att Guds vilja får förverkligas och därmed hans rike spridas".

Håkan Streng har illustrerat inledningen till boken.

PETER PORTIN