

Jesusberättelsen – verklig?

För 6 år sedan utkom Boris Salos första utgåva av boken Jesus berättelsen. Det har nu utkommit i en ny och något utökad upplaga. "En av de bästa apologetiska böcker jag läst..." säger teologie doktorn **Carl-Erik Sahlberg**, tidigare kyrkoherde i Sankta Clara församling i Stockholm.

Vi recenserade boken i KrP 2011/1. Bl.a. skrev vi att Salo berättar hur evangelierna har tillkommit och att deras framställning bygger på historiskt verifierbara fakta. Tron behöver inga bevis. Ändå är det tryggt att veta att man inte kan bevisa att evangelierna skulle vara osanna.

Boken är indelad i fyra avsnitt: Ordet evangelium, Inre vittnesbörd, Yttre vittnesbörd och Kung med törnekrona. Det andra avsnittet är det mest omfattande och där betonas att evangelierna är tidsmässigt nära själva händelserna och att berättelserna är historiskt förankrade. Det är viktigt idag när Bibelns berättelser angrips från olika håll att konstatera att budskapet på många sätt var anstötligt när det framfördes.

Evangeliernas budskap är anstötligt

också i våra dagar. Den 1 november 2014 intervjuades Salo i Hbl med anledning att han lärt sig Markus evangelium utantill och brukar framföra det som en monolog under två timmars tid. I intervjun säger han bl.a. att det är "viktigt att det man talar om måste vara integrerat i en själv, en del av ens identitet, för att det skall vara trovärdigt... För mig som präst betyder trovärdigheten mest. Markus berättar om det lärjungarna har varit med om, och där blir två frågor viktiga. Den ena handlar om vem Jesus var... Den andra: Vad skall han göra som Messias?"

Typiskt nog publicerade tidningen fyra dagar senare en insändare av **Karl-Gustav Sandelin** som under många år utbildad präster vid Åbo akademi. Professorns kritik gällde det historiskt tillförlitliga i evangelierna. "Markusevangeliet har en del mytiskt stoff, till exempel berättelsen att Jesus gick på vattnet. Den som vill kan förstås se episoden som en ögonvittnesskildring. Men också den som inte gör det kan ta den till sig som en för henne talande berättelse."

Frågorna infinner sig: Talar Bibeln sant? Vem har glädje av en talande framställning som bara är påhittad? De första lärjungarna som var ögonvittnen satte sina liv på spel när de förde fram sitt budskap. Förnekande kunde ha skonat dem från martyrskap. Men Jesusberättelsen var deras identitet. För bibelläsare idag är det fint att få se hur väl grundade de bibliska berättelserna är. Universitetsteologin har sällan lyft fram den sidan utan tvärtom betonat hur osäkra berättelserna om Jesus är. Är det här en orsak till den svaga förkunnelsen idag?

Vi behöver en undervisning som framhåller hur pålitliga vittnen Nya testamentets författare är. Därför vill jag varmt rekommendera Boris Salos bok för varje bibelläsare – liksom för dem som inte har tänkt att bibelläsning lönar sig.

Stig-Olof Fernström

Boris Salo: Jesusberättelsen – fiktion eller verklighet? ViBoSa (tillsammans med Semnos förlag) 2016, 233s. ISBN 978-952-5607-37-6 (i Sverige: 978-91-87827-40-2).



Äktenskapet – Guds gåva!

Äktenskapet är på många sätt i kris. Antalet skilsmässor är bedrävligt stort och själva institutionen har utmanats i samhället. I den situationen är det skäl att med stor glädje hälsa välkommen den nya boken *Äktenskapet (Uusi Tie)* som utkom till Folkmissionsdagarna. Teologiedoktorn, rektorn för Folkmissionsinstitutet **Niilo Räsänen** och hans hustru, läkaren och riksdagsledamoten **Päivi Räsänen** (kd) bok är ett kraftfullt inlägg i den finländska diskussionen om äktenskapet. Boken tar upp äktenskapets väsen och betydelse i ljuset av Bibelns undervisning och den kristna teologin. Äktenskapet ses som Guds goda gåva till mänskorna.

Boken tar också ställning till polygamin och homosexualiteten. Räsänen skriver: "Äktenskapet instiftas i skapelsen som ett förbund mellan en man och en kvinna. Den uppfattningen får stöd av Jesus själv i Nya testamentet."

Denna klassiska och på skapelsen