

Om den svåra konsten att

"No man is an island, no man stands alone", ingen människa är en ö, ingen människa kan stå ensam. Den sanningen blir mer och mer aktuell i en tid präglad av stor ensamhet. Många menar också att svenskarna är världens mest ensamma folk. Faktum är att människan är skapad i relationer och vi förverkligas bara i förhållande till andra. Bibeln talar om fyra relationer som är livsviktiga, relationen till Gud, till oss själva, till andra och till skapelsen. Problemet är att vi har svårt att leva som hela människor och som relationsvarelser. Nästan alla böcker behandlar svårigheterna och möjligheterna att upprätta och upprätthålla våra relationer. Här presenterar vi några böcker som behandlar relationer på olika plan.

Om sex och samlevnad

Carl-Henrik Karlssons lilla bok *Skapade till man och kvinna*, utgiven på **Bibeltrogna väners förlag 2015**, är en enkel, beskrivande text om sann biblisk kvinnlighet och manlighet. Utgångspunkten är skapelseberättelsen och Guds tanke med kvinna och man. Boken går på tvärs mot moderna uppfattningar i samhället och vill ge en tydlig, biblisk vägledning.

Gud och sex, Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus, utgiven på **Evangelie förlag 2015**, med **Olof Edsinger** som författare bygger på åtta artiklar i tidningen *Världen idag*. Tar upp frågan om sex, sambo, lust och längtan, onani, pornografi, homosexualitet i kyrkan och samhället, celibat och abort. Har en ödmjuk och självavårdande ton och visar på den kristna vägen till nåd och förlåtelse.

Vivian och Boris Salos bok *Den kära leken* kommer nu med en andra upplaga utgiven på **ViBoSa**, Jakobstad, Finland. Här

talas klarspråk utifrån Bibeln och kristen tro om kärlek, äktenskap och sexualitet. Den tar också upp de olika myterna som finns om kärlek, äktenskap och sex. Bra och konkret vägledning med många inslag av god humor.

Olof Edsinger, *När minoriteten tar majoriteten som gisslan*, **SEA:s skriftserie 2015**. Under rubriken är *Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv*. Författaren visar på de konsekvenser som normupplösningen har i vårt samhälle. Han är starkt kritisk till normkritiken och queerrörelsen och belyser hur dessa tankar framför allt påverkar unga människor. En viktig och ögonöppnande bok.

Boris Salo, *Öppen famn*. En bok om föräldraskap. **ViBoSa 2014**. En bra bok som utifrån ett bibliskt perspektiv tar upp synen på barn, barnuppfostran och föräldraskap. Författaren menar att Jesus måste stå som modell för sättet att se på barn

och hur vi som vuxna relaterar till barn. Hur den kristna församlingen skall förhålla sig till barn tas också upp. En bok för alla föräldrar och för dem som arbetar med barn.

Cajsa Tengblad, *Tillsammans är det nya själv*, **Libris 2016**. En bok om att leva ett gott liv som förälder. Med Bibeln som utgångspunkt, en kristen grundsyn och utifrån egna erfarenheter som mamma och förälder ger Cajsa god undervisning. Hon skriver: "Min önskan är att du som läser denna bok ska bli befriad från onödigt dåligt samvete, ska kunna andas lite lättare och sträcka lite mer på ryggen."

Den första delen av boken handlar om vad som är viktigt på riktigt, hur verkligheten ser ut, vad vi bär med oss i våra ryggsäckar och kärlekstanken. Den andra delen har rubriken *Hälsa och livsstrategier* och här delar Cajsa med sig frikostigt utifrån personliga erfarenheter. En nyttig bok för alla som skall bli eller är föräldrar.

