

DEN KÄRA LEKEN

Vivian & Boris Salo
ViBoSa (2008)



Böcker av finlandssvenska författare väcker mitt intresse lite mer än vanligt. **Vivian** och **Boris Salo** har författat *Den kära leken* – en bok om kärlek, sex och samlevnad. Vid första åtanken känns ämnet uttjatat inom kristen litteratur, men vid noga eftertanke kommer jag inte på en enda bok som de senaste åren skrivits i ämnet på svenska (som originalspråk), allra minst från Finland.

De motsvarande böcker jag har läst har oftast byggts på författarnas personliga berättelser och åsikter. Den här är lite annorlunda eftersom den känns mera saklig och objektiv. Det kan hända att vissa kommer att sakna just författarnas personliga berättelser. Även om språket är ledigt och exemplen ofta fyndiga kan den upplevas aningen tungläst av dem som föredrar lite mindre fakta. De som däremot kan tänkas uppskatta boken särskilt mycket är ungdomsledare, själavårdare, pastorer och andra som jobbar med dessa frågor. Med en källförteckning på imponerande 168 referenser är argumentationen väl underbyggd. Det känns angenämt att för en gångs skull hålla i en kristen finlandssvensk bok som håller hela vägen: innehåll, språk, papperskvalitet och layout. **Kimmo Penttala** har lyckats bra med den grafiska utformningen.

På ett sakligt och icke-mora-

En Väg 1/2109

liserande sätt argumenterar författarna för den bibliska värdegrunden, som den bästa modellen för att skapa friska, kärleksfulla och livslånga relationer mellan man och kvinna. Därför tror jag att bokens budskap finns på Guds hjärta idag, mitt i all brustenhet och förvirring, särskilt i Sverige där de kristna värderingarna håller på att luckras upp totalt.

TANJA ÖSTMAN