

INTRODUKTION

Hur nå nya människor med det kristna budskapet? Hur hjälpa nytroende att växa i tron? Hur undvika att människor slutar vara församlingsaktiva och till och med faller bort från kristen tro? Hur hjälpa människor att integrera tron så att deras liv får göra skillnad? Hur få nya ledare?

Ovanstående frågor är livsviktiga för varje kristen gemenskap.

Gud använder olika former av verktyg för det här. Självt kan jag inte sluta att förundras över hur till exempel en Alphakurs för många blir en livsavgörande händelse. Men vad händer sedan är frågan för många? Frågeställningen för församlingar inom olika samfund är just den här: Vad kan vi göra så att vi inte bara behåller medlemmar utan också får leda dem vidare?

Reuven och Yanit Ross lärjungamaterial är för mig ett av svaren på ovanstämnda frågeställningar. Materialet bärs av följande grundtankar:

Jesus huvuduppgift för oss enskilda kristna, församlingar och kyrkor är att göra lärjungar.

Jesus visade med sitt eget liv hur det går till. Man är tillsammans med andra i en gemenskap. Man delar livet. Man växer tillsammans. Man investerar tid i andra. Man blir lik sin Mästare.

Eller sagt i klartext:

Man gör inte lärjungar genom en ensidig informationsöverföring.

Man gör inte lärjungar genom att i första hand vara verksamhetsorienterad utan genom att vara personorienterad.

Däri består utmaningen. Och glädjen. Och engagemanget. Och kallelsen. Och befallningen.

Gör lärjungar. En vision för lärjungaskap är ett hjälpmedel i en sådan process.

Reuven och Yanit Ross har i 30 års tid tjänat Guds rike i Sydafrika och Israel. De brinner för tanken att varje kristen är kallad att själv växa i lärjungaskap och i sin tur bli en andlig far/mor för andra. Materialet i den här manualen har vuxit fram i deras arbete i messianska församlingar på Karmel (*Carmel Assembly*) och Jerusalem (*King of Kings Community*). Deras tjänst har både en internationell och ekumenisk inriktning. De tjänar i många olika internationella sammanhang och deras lärjungaskapmaterial har översatts till drygt 30 språk.

Reuven och Yanit Ross definierar lärjungaskap som varje aktivitet som för oss i riktning mot Jesus och gör oss mer lik honom. Vår uppgift är ju nämligen inte bara att lära ut Jesus missionsbefallning utan också själva förverkliga den.

Den manual du nu har i din hand är den första i en serie på flera böcker. Fortsättningen *The Making of a Disciple. A study of Matthew 5* har utgivits på svenska under titeln, *Växa i lärjungaskap, Mattens 5* (finns både ledarmanual och studiehäfte). Materialet vill lyfta fram den träning i lärjungaskap som Jesus gav i sin bergspredikan. *The Lifestyle of Disciple. A study of Matthew 6 – 7* är sedan en fortsättning på det föregående.

Yanit och Reuven skriver så här om hur man använder materialet:

Vi har upptäckt att det bästa sättet att använda materialet i den här boken är att samlas i små grupper (fyra eller fem personer per grupp). I en liten grupp, helst män och kvinnor skilt för sig, finns en dynamik som gör det möjligt att dela, vara ansvariga inför varandra samt be tillsammans. De flesta grupper träffas ett par timmar varje vecka. Hemuppgiften diskuteras tillsammans, minnesversen delas när man går igenom hemuppgiften eller under undervisningen. Att memorera bibelställen rekommenderas varmt. Varje minnesvers blir ett verktyg att använda när man hjälper andra att växa samt i kampen mot den onde.

Eftersom ledaren undervisar anser vi att det är bäst att den som leder den lilla gruppen främst låter gruppdeltagarna dela och själv är avhållsam med att dela sina erfarenheter och insikter i den lilla gruppen. Senare kan undervisningen kryddas med personliga vittnesbörd eller insikter i anknytning till ämnet. Vi uppmuntar alla att prioritera träffarna. Vi betonar överlåtenhet till Herren för att växa andligt och överlåtenhet till varandra för att utveckla tillit. Att bygga relationer och tillit till varandra är nämligen en viktig del av processen. När någon missar en samling, missar hon inte bara undervisningen utan också interaktionen i gruppen vilket påverkar enheten. Vi hoppas att den här undervisningen ska öppna dörrar för dig i det stora äventyret att följa Jesus och göra lärjungar!

Rekommendationen är att samlas en gång per vecka ungefär två timmar. En samling inkluderar bön, delande av arbetsuppgiften som var och en gått igenom på förhand, bibelundervisning utifrån det material som finns i den här boken, memorering av bibelord samt delande av erfarenheter och bön för varandra. Målsättningen är att göra lärjungar och bli mer lik Jesus och att leva mera som han gjorde, att identifiera nya ledare samt möta det behov av nära gemenskap vi alla bär på.

Alltså, var och en har ett eget studium hemma i bön inför Herren och genomgång av bibelställen – man skriver ner svar på de frågor som finns i anslutning till varje avsnitt. Vid samlingen delar man sedan med varandra sina insikter och erfarenheter, sin nöd och glädje i den omfattning man själv vill. Rekommenderas att man inte sätter mycket tid på måltidsgemenskap, däremot är det fint om gruppen annars kan samlas och göra något gemensamt och också delta i nattvardsgemenskap.

Det kan kännas nytt för många att memorera bibeltexter. Att be med Bibelns ord är andligt sett starkt. Det vi memorerar integrerar vi också lättare i livet. I häftet *Introducing Discipleship* skriver Yanit och Reuven så här:

Några tips när det gäller memoreringen: skriv ut bibelversen för hand. Det är för många lättare att memorera utifrån egen handstil än från skriven text. Skriv texten på små kort som du kan sätta fram vid olika platser så att du ser dem. Läs versen varje dag. I slutet av veckan spendera tio minuter på att memorerar texten. Lägg märke till nyckelord och rytmer. Bevara versen som en del av ditt liv. Använd den i den dagliga bönen eller i samtal när det är lämpligt.

När man börjar med en ny grupp är det en bra idé att börja med några introduktionsfrågor som alla i gruppen får svara på. Besvara frågorna kort. Den som börjar visar modell för de andra! Man kan använda de här eller andra frågor som passar gruppen.

1. Var är du uppvuxen? Har du familj? Berätta lite om din familj.
2. När tog du emot Jesus som din personliga frälsare? Hur gick det till?
3. Var befinner du dig i ditt liv just nu?

Mera information om materialet finns på www.making-disciples.net. Tidigare missionär Heid Tyni kom under sin tid som Finska missionssällskapets missionär i Israel i kontakt med både materialet och Reuven och Yanit och har beredvilligt introducerat det i Finland. Hon liksom undertecknad står till förfogande för mera information och instudering i materialet.

Boris Salo