

Förord

Det började redan i gymnasieåldern. Jag skrev ner sådant som jag tyckte var fuffigt sagt och tänkt. Allt mellan himmel och jord. Pärmen i A5 format fylldes med klurigheter under olika teman från A–Ö. Sedan har det fortsatt. Datorn gjorde det lättare att samla på både tänkvärdheter och tankvärdheter.

Här bjuder jag nu på några läckerheter. Om ett och annat, mest om och. Jag har nämligen plockat ut sådant som på något sätt rör livet som relation. För vad är egentligen livet utan relationer? Och annat än relation? Tänk på rabbinen som föll för frestelsen och tog en golfrunda på sabbaten. Och lyckades med det otroliga: En *hole in one*. Men vilken tragedi – han kunde inte bjuda någon i golfklubben på en drink och inte kunde han berätta om sin bedrift för någon i församlingen!

Det vist sagda är också ibland det humoristiskt sagda. Humor och allvar är gifta med varandra. Djupaste allvar och bästa humor är rumskamrater. Där de går skilda vägar blir humorn ironisk och allvaret livsfarligt. För det är som Carl Zetterström sade att personer som saknar humor sällan förstår allvar. En del tar sig själva på så stort allvar så det blir omöjligt för någon annan att göra det. Glädje tas på allvar i himmelen sade C S Lewis, som gav sin självbiografi titeln *Surprised by Joy*.

Vill man att åhörarna ska minnas något så är det bra att illustrera det man säger med en berättelse. Jag ger exempel på sådana. Men det gäller också att komma ihåg berättelserna. Så att det inte blir som biskopen som hörde ungdomsprästen Johansson fånga åhörarnas öron med att berätta:

– Jag måste få bekänna en sak. Jag har befunnit mig i armarna på två kvinnor: Den ena är förstås min frus och den andra kvinnan är ... min mor!

Biskopen märkte hur väl historien fungerade. Så när domkyrkan var fullsatt börjar han entusiastiskt med att utropa:

– Jag måste få bekänna en sak. Jag har befunnit mig i armarna på två kvinnor: Den ena är förstås min fru och den andra kvinnan är ...

Nu blev det kortslutning. Hur än hjärnkapaciteten arbetar på högtryck minns han inte fortsättningen på historien. Men så kommer han på det:

– Och den andra är pastor Johansson mor!

Men visst är det så att vi får fler associationer när vi hör ett roligt skämt eller en humoristisk berättelse. Humor och lekfullhet hör samman med ett fritt och kreativt tänkande. Och det är svårt att vara arg på någon som får oss att skratta.

Ett och annat vill jag alltså bjuda på, till eftertanke för det som är mest gemensamt för oss alla, nämligen livet. Det är naturligtvis inte enbart egna tankvärdheter, fastän en del sådana finns. Ibland har jag tappat källan under årens lopp. De källor som anges behöver förstås inte heller alla gånger vara så ursprungliga. De personer som får bära det ärofyllda författarskapet till något citat kan ju i sin tur ha snappat upp citatet av någon annan. Det är ju sällan man får vara ensam om något här i världen. Inte ens kloka och visa tankar.

Jag vill som inspirationskälla nämna J John & Mark Stibbes böcker och Robert Johanssons *Humor i helade hyddor*. Boken innehåller illustrationer av Ann-Helen Örn–Johansson och Jonathan Salo.

Med önskan om att något tankvärt i ord och bild blir tankvärt också för dig.