

FÖRORD

Gör lärjungar erbjuder ett sätt att blåsa liv i den bibliska passionen att göra lärjungar och belyser vikten av ledarskapsträning. Kapitlen i manualen fångar de principer som Jesus, Mästaren själv, använde för att forma sina män och förbereda dem för tjänst, en tjänst som skulle komma att förändra världen. I den här boken hittar du ett samlat, praktiskt tillvägagångssätt som ger en förståelse för hur Jesus prioriterade träning av sina lärjungar.

Varje levande art måste på något sätt reproduceras för att överleva. En framgångsrik armé måste ta fram vältränade soldater. En tillverkare måste skapa fina produkter för att hållas kvar på marknaden. På samma sätt måste lemmarna i Kristus kropp leva disciplinerat och heligt för att kroppen ska växa och reproduceras på ett hälsosamt sätt.

Att ha en vision för att göra lärjungar betyder att vi förstår och värdesätter det faktum att Jesus spenderade det mesta av sin tid med sina tolv lärjungar. Jesus lärjungar fick full insikt i Jesus undervisning och de hade förmånen att ha en personlig vänskapsrelation med honom. När vi förstår att det här ännu är kärnan i Herrens sätt att arbeta med män och kvinnor genom den helige Ande, blir vi villiga att investera i andra såsom Jesus gjorde. Vi behöver förstå att det är normalt för en troende att göra lärjungar eftersom Jesus har gett oss en modell för det, befallt oss att göra det samt tränade sina lärjungar att göra det.

Gud valde lärjungaskap som sitt främsta tillvägagångssätt för att nå ut i hela världen. Tyvärr formas de flesta troende till lärjungar endast som en sidoeffekt av den vanliga församlingsverksamheten; de har inte haft någon som personligen investerat i dem. Den mest effektiva vägen till andlig mognad är när erfarna, helgade kristna medvetet lär ut Guds ord till män och kvinnor som vill mogna i Herren.

Syftet med *Gör lärjungar*

Mark 3:13–15 *Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna.*

Jesus kallade tolv män att leva i nära relation med honom, tränade dem och sände sedan ut dem. I vår tid har medveten träning i lärjungaskap på det sätt som Jesus gjorde till stor del försumrats. De flesta troende delar evangeliet med andra och bjuder med folk på möten, men mycket få lär andra hur man lever som Jesus lärjunge. Statistik visar att största delen av de som kommer till tro faller bort från tron. Hur viktigt är det inte för oss att investera vår tid i andra människors liv såsom Jesus gjorde! Efter att ha lett andra till Jesus behöver vi lära dem hans vägar. Det är också viktigt att de inte bara lär sig Guds ord genom oss utan också får se hur vi lever ut det kristna livet.

På samma sätt som Jesus hade en strategi genom vilken han gjorde lärjungar borde vi som Jesus efterföljare ha en strategi. Avsikten med *Gör lärjungar* är att motivera dem som är mogna i tron att nå ut till andra och träna dem i lärjungaskap. Även om den här boken inte främst är tänkt för de som är nya i tron kan den också anpassas för dem. Syftet med det här materialet är att uppmuntra troende att ta steget från likgiltighet och lättja till att vara lyhörda kallelsen att leva som en lärjunge som gör andra till lärjungar (**Matt 28:19–20**). *Gör lärjungar* ger också troende en modell för hur man bygger upp en smågruppsamling.

Vad behandlas?

Vi ser noggrant på de tre befallningar som Herren ger oss och vi svarar på fyra frågor:

1. Vad är en lärjunge?
2. Vilka karaktärsdrag kännetecknar en lärjunge?
3. Vad betyder det att göra lärjungar?
4. Vilka är Guds syften med lärjungaskap?

Vi hoppas och ber att du ska vara bland dem som tränar andra i lärjungaskap var Gud än placerar dig. Vårt mål är att se troende överallt som formas till lärjungar och mognar i sin vandring med Gud. Vi tror att Gud längtar efter att ha en armé som är utrustad och redo att ta emot skörden och bevara den när Gud igen sänder väckelse över världen. Och om förföljelse skulle vara framför så har man som tränad lärjunge förutsättningar att stå trofast och hålla ut till slutet. Därför är det så viktigt att man inte endast finner Jesus som Messias och sin Herre, utan också överlämnar sig åt hans herravälde och som hans lärjunge växer till hans likhet.

Vår Herres sista ord är första prioritet: Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen (**Mark 16:15**) och gör lärjungar (**Matt 28:18**).