

Förord

Att öppna julklappar är en värld för sig. Ett barn kan bli så förtjust i pappret och de vackra snörena att paketet aldrig blir öppnat. Eller så river barnet hastigt av omslagspappret för att så snabbt som möjligt komma åt innehållet. En del vuxna vrider och vänder på paketet, sparar snöret, viker ihop julpappret för att sedan med förväntan se vad paketet innehåller. Gåvan kan ibland vara dold bakom julrim eller gömd i många förpackningar. Ibland är innehållet något helt annat och till och med ännu mera värdefullt än vad vi anade.

Det kan vara likadant med julfirandet. Omslagspapper i form av traditioner kan fånga uppmärksamheten så att gåvan aldrig upptäcks. Man kan också i ren desperation och frustration över kommersialiseringen och all orealistisk förväntan vara beredd att fly allt yttre. Man reser kanske bort för att finna julens budskap utan yttre traditioner. Eller så kan man, bakom allt yttre, upptäcka nya dimensioner där man minst av allt anade det.

Julens händelser och budskap har under två tusen år fascinerat konstnärer, poeter, musiker, predikanter och teologer – och affärsmän. Julens gåva tycks vara så rik att den behöver ses ur flera synvinklar. Det är den här bokens utgångspunkt. Med *En bok om julen* vill jag förmedla julen på ett mångfaldigt sätt. Boken innehåller bilder, dikter, böner, sånger, anekdoter, reflek-

tioner, predikoutkast, meditationer och fördjupande artiklar. Materialet har vuxit fram när jag som präst å yrkets vägnar fått vrida och vända på ”julpaketet”. Ibland har det skett under inre brottnings, ibland under stor glädje. Och det märkliga är att det varje jul finns något nytt att upptäcka ...

Jag tror att en av hemligheterna är julevangeliets många bottnar. Berättelsen är så enkel att ett litet barn kan förstå den och har ett sådant djup att ingen kan utforska allt. Avsikten med boken är att förmedla något av de här båda sidorna. Boken kan därför användas på flera sätt. Någon sträckläser boken, en annan använder den som en liten faktabok och en tredje stannar vid en sång eller bön. Jag hoppas att du som läsare ska finna att här finns material för andakten vid julbordet, för livsreflektion under juldagarna och material att leva av när julhelgen är över.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som på olika sätt bidragit. Fakta därom framkommer såväl i texten som i källförteckningen, som också ger upplysningar om böcker och bibelavsnitt för vidare läsning.

Med önskan om en verkligt God Jul!

Boris