

FÖRORD

Yanit och Reuven Ross:

Att växa i lärjungaskap (The making of a disciple) är en två-delad studie av Matteusevangeliet 5-7, den undervisning som i folkmun kallas för bergspredikan. Bergspredikan är i grunden en förklaring av Matt 5:17, det stycke där Jesus talar om att fullborda (förklara) lagen. I de här tre kapitlen ser vi Guds hjärta och syfte bakom de lagar som han redan gav till sitt folk i det gamla förbundet.

Bergspredikan handlar om hur Guds rättfärdighet manifesteras genom människor. Det är en förklaring av vad Gud förväntar sig av det nya förbundets folk. Vi som har tagit emot frälsningen genom Jesus behöver veta vad han begär av oss! Det är viktigt att vi tar till oss det här materialet i vår träning som Herrens lärjungar. För att vi ska kunna ta till oss fördelarna av att vara i vår Faders familj och kungadöme, så behöver vi dela hans natur. Vi behöver lära oss att uppträda på ett sådant sätt som behagar honom.

I Heb 12:10 står det att Gud är som en älskande Fader som fostrar oss för vårt eget bästa så att vi kan ta del av hans helighet tillsammans med honom. Vilket underbart löfte! När vi överlåter oss till Guds träning och fostran så kommer vi så småningom att likna honom! Vi kommer att älska det han älskar och hata det han hatar. Hans värderingar kommer att bli våra värderingar och hans prioriteringar våra prioriteringar. Vi kommer inte bara att tillhöra honom utan vi kommer också se ut och agera som honom!

1 Joh 3:1-2 säger " Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är."

Att växa i lärjungaskap är till störst nytta när den används som lärjungaträning för en liten grupp av människor. Att mötas varje vecka för att tillsammans gå igenom övningarna, citera verser man memorerat och ha gemensamma bönestunder är lika viktigt som att ta emot undervisning ur Bibeln. Utöver en utökad förståelse av Bibeln och andliga insikter, ger det gruppen möjlighet att växa på ett personligt plan genom att vara ansvariga inför varandra. Det ger en stödjande bönegrupp och en trygg plats där både segrar och provningar kan delas.

Den här studien av bergspredikan kan användas som en uppföljare till Go and make disciples materialet. Tillsammans utgör studieguiderna en 1-årig läroplan för att man ska kunna växa in i Herren Jesus Kristus liv och karaktär. Studien Go and make disciples innehåller motivation för att göra lärjungar såväl som grundläggande lärjungaundervisning. Att växa i lärjungaskap kan användas som uppföljare eller separat.

Vi rekommenderar att du besöker vår webbsida , www.making-disciples.net, och gratis laddar ner vår bok *Introducing Discipleship* (på engelska) som kan ge ytterligare förklaring till de här lärjungastudierna.

Vår bön är att Herren ska leda dig in i hela sanningen och förvandla dig till sin egen avbild då du genom de här lektionerna tar till dig hans Ord. Medan du hör och läser Ordet, tänk på att vara en görare av ordet, inte bara en hörare. Må Guds Ord utföra det han önskar i var och en av er!

Yanit Ross:

The making of a disciple har för oss varit ett sex års projekt. Det du håller i handen är den första delen (en studie av Matteus 5). Den andra delen, the Lifestyle of a disciple (En lärjunges livsstil), en studie av Matteus 6-7 är uppföljaren. Vi utvecklade materialet för att använda i vår egen församling, Carmel Assembly i Haifa, Israel. Medan vi 1995 undervisade Go and make disciples... bad vi om en lämplig uppföljning och jag (Yanit) fick idén "Varför inte undervisa samma material som Jesus undervisade sina första lärjungar - bergspredikan?" Efter att ha fått bekräftelse av församlingens ledarskap började jag utveckla det här materialet. Även om jag gjorde merparten av studien och utarbetade materialet, fick jag ovärderlig hjälp av andra. Det här var definitivt ett lagarbete!

Reuven hade en stor roll i att ta fram materialet. Han fick användning för sina andliga insikter, sin kunskap och sin visdom till många av övningarna. Reuven tog också bilden till pärmen och gjorde häftetets layout. Som ett resultat av att ha arbetat tillsammans med materialet har vi växt närmare Herren och varandra.

Då jag skriver det här (i maj 2001) har vi tjänat Herren i sju år i Haifa tillsammans med några mycket gudfruktiga och begåvade andliga ledare. De har i hög grad stött oss när vi producerat materialet och vi är tacksamma för det. Några har läst delar av det och andra har undervisat utifrån materialet. Deras bönestöd och uppmuntran har fått oss att arbeta med projektet tills det blev klart!

Till sist, som det mest viktiga, vill vi uttrycka vår tacksamhet till Herren Jesus som var den förste att undervisa bergspredikan! Jesus, våra hjärtans längtan är att förhärliga dig...

Boris Salo:

Yanit och Reuven's material har översatts till ett trettioåttal språk. Det är en stor glädje för oss att bidra till att svenskspråkiga lärjungar i såväl Svenskfinland som Sverige nu också kan ta del av det. Evangeliet gick ursprungligen ut från Israel. Nu får vi på nytt ta emot impulser från Jesus eget hemland. Och liksom Jesus lärjungar i dag finns bland många folk så kanske studiematerialet också får göra folk av oss lärjungar!

Några iakttagelser kan vara viktiga. Det här materialet handlar om att leva som Guds barn och växa i lärjungaskap, inte om att bli Guds barn. Studiematerialet Att växa i lärjungaskap är ingen dogmatisk undervisning eller lärobok i kristen tro. Tonvikten ligger i att integrera Guds ord på ett praktiskt sätt i livet. I den meningen är det "judiskt" i motsats till "grekiskt". Skillnaden mellan det grekiska och det judiska tänkesättet avslöjas i svaret på frågan "Vad är ett bröd"? En västerlänning söker en definition med hjälp av begrepp som råvaror och ingredienser. En jude svarar genom att äta brödet och berättar hur det smakar och vad det betyder för vardagen. Så varsågod - "Smaka och se att Herren är god".